



Zondag 10 april 2022

WWW.PWZZ.NL

Pastores:

Wil Bettenhaussen-Baak

T (079) 361 33 65

M 06 17 16 26 19

E wil.bettenhaussen@gmail.com

(waarneming pastoraat)

Ds. Peter Wattèl

M 06 53 44 89 11

E ds@peterwattel.nl

Beschikbaar: di. en do.

Ds. Marjan Zebregs

M 06 28 10 33 71

E m.zebregs@protestantsekerk.nl

Beschikbaar: do.

Collectes kunt u overmaken op: **NL66 RABO 0373 7129 01** t.n.v. Diaconie PGZ-Zuid o.v.v. het collectedoel of via de Givt-app

Hartelijk welkom bij de fysieke en/of **online viering** van onze wijkgemeente

Bij de dienst

Besten,

Ik kijk er naar uit om zondag bij jullie te mogen voorgaan. De dienst zal beginnen met een feestelijke binnenkomst van de kinderen met hun Palmpaasstocken.

Daarna vervolgen wij de dienst met boven de verkondiging de titel Vasten en Vieren. Er zullen twee lezingen zijn uit het evangelie van Johannes. Eerst lezen we Johannes 12:12-19 en vervolgens als tweede lezing Johannes 12:20-26. De laatste lezing neemt ons mee in de enige weg, waarlangs de graankorrel vrucht kan dragen, is om in de aarde geworpen te worden. Barsten, verschrompelen, gebroken worden, sterven. Dat is wat Jezus in alle helderheid voor zich ziet liggen. De weg van de graankorrel, niet alleen voor hem zelf, maar ook voor een ieder die hem wil volgen. Als we Hem volgen mogen we VASTEN van ons zorgen te maken en ons vertrouwen in Hem VIEREN.

Judith van der Vis

Bij de symbolische bloemschikking

Aan de tafel van de Heer blikken wij niet alleen terug naar wat was, het lijden en sterven van Jezus. Maar ook vooruit. Brood en wijn als beeld van het feestmaal dat ooit zal zijn, waar geen lichaam gebroken wordt of bloed vergoten wordt. Tot die dag blijven wij vieren gedenken en hopen.

Rijden naar De Regenboog

Mensen, die zondag naar De Regenboog willen gaan, maar daar zelfstandig niet kunnen komen, kunnen worden opgehaald. Wilt u dit? Bel dan even met Niesje van Dam, M 06 17 73 46 53 en het wordt geregeld.

Heilige dagen voor Pasen

De bezinning en inkeer van de 40-dagen vindt een concentratie in de drie Heilige dagen voor Pasen.

Op **Witte Donderdag** komen we bij elkaar en laten we ons inspireren door Jezus' afscheidswaarden, als bron van kracht.

We lezen uit het Evangelie van Johannes, luisteren naar ingetogen mooie muziek, zingen liederen van vertrouwen, zoeken kracht in Gods liefde en vieren de Maaltijd van de Heer.

Muzikale medewerking wordt verleend door het Oase Kwartet – fluitensemble, organist is Frank van de Beld en lector Maries Verheijke.

De Goede Vrijdag vieren we in oecumenisch verband. In deze viering willen we alle theologische bespiegelingen laten rusten en luisteren naar de woorden uit het

Evangelie en die in rust overdenken. In onze liederen komt onze eigen stem en geloof tot uiting.

Meditatieve muziek van piano, orgel en dwarsfluit wil ons helpen om het evangelie ons werkelijk te laten raken. Ter afsluiting van de viering is er gelegenheid, voor hen die dat willen, om een lichtje bij het kruis te plaatsen of een bloem neer te leggen.

Ook in de Paaswake op zaterdagavond zullen lezingen en zang het karakter van de viering bepalen. We brengen het Paaslicht opnieuw in de kerk en nemen dit allen over. We zien het licht van Gods liefde door de lezingen van Thora, profeten en evangelie heen trekken.

Als echo van de nachtelijk doop die lange tijd gebruikelijk was voor bekeerlingen, gedenken wij onze doop die we eerder ontvangen hebben.

Gezien de omstandigheden maken we geen gang door het doopwater maar doen we dat in gedachten op onze plaats.

Kom zet je neer

Kom en wees stil

Kom en spiegel jouw leven aan dat van de Messias.

Cantatedienst | 24 april | Oude Kerk

Hierbij alvast de vooraankondiging van de Cantatedienst op zondagavond 24 april in de Oude Kerk.

Dan klinkt de Paascantate Christ lag in Todesbanden, BWV 4, met solisten, samengesteld orkest en Projectkoor Oude Kerk.

Jaap van der Giessen

Expositie "KIJK - 5 jaar Kerk in Zoetermeer"



Tot en met zaterdag 9 april is er in de Oude Kerk en in De Herberg een KIJK-expositie met cartoons van tekenaar Theo Poot uit vijf jaargangen van Kerk in Zoetermeer. Hij maakte een thematische keuze uit de KIJK-prenten maandelijks in deze krant en frappant is hoe actueel sommige prenten ook nu weer zijn. U vindt er ook alle verschenen

nummers van Kerk in Zoetermeer op een rij en gelijktijdig loopt er een beamerpresentatie.

Te bezichtigen op vrijdag- en zaterdagmiddag van 12.00 - 16.00 uur in Oude Kerk en De Herberg en rondom de Lunchpauzeconcerten op woensdag, Dorpsstraat 59. Welkom! Toegang en bijbehorend gidsje gratis; gastenboek en deurcollecte; koffie en thee in De Herberg. Voor meer informatie: E info@kerkinzoetermeer.nl of de website: www.kerkinzoetermeer.nl

40-dagentijd

Sobere maaltijd in de Oase

Op dinsdag 12 april wordt er een sobere maaltijd (maaltijdsoep + broodje) gehouden in De Oase, begintijd 17.30 uur. Soepkom + lepel meenemen. Richtbedrag € 5,00. De netto opbrengsten komen ten goede aan ons jaarproject Hulp voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. In de maand maart is de netto opbrengst € 558,00, in totaal in 2022 t/m maart € 1.308,00. Geweldig.

Voor deelname aan de maaltijden graag telefonisch opgeven bij Ria van Dam, **M 06 49 85 45 26** of via de email **E mtderuiter48@gmail.com**

Uiterlijk op **maandag 11 april voor 20:00 uur**.

Op 31 maart heeft de ZWO-groep afscheid genomen van Arie Passchier. Arie heeft vele jaren gekookt voor de Klaver-4 maaltijden. Ook is hij mee geweest met de reizen naar Indonesië en Kenia in het verleden. Arie, hartelijk bedankt.

Werkgroep ZWO

Inzamelen voedselbank

Dit is de laatste zondag voor het inzamelen voor de voedselbank. Er is vooral behoefte aan: groente of vruchten in pot of blik, blikjes vis, aardappelpuree, broodbeleg (hartig/zoet), houdbare melk/chocolademelk/drinkyoghurt, pannenkoekmix + stroop/poedersuiker, limonadesiroop, slaolie, toiletpapier.

ZWO en Diaconie

Senioren soos 'De Oase'

Welkom op de Soosmiddag *11 april* in "De Oase" We starten om 14.00 uur. Deur open om 13.30 uur. Voor informatie: Mary Lemmers, **T (079) 351 47 19**.

Rondom de vlam in De Oase

Ook dit jaar zijn er in de 40-dagentijd op de dinsdag korte liturgische vieringen in De Oase, om 19.00 uur. Momenten van stilte en bezinning om ons voor te bereiden op het lijden en de opstanding van Christus.

Inloophuis De Regenboog

U bent vrijdag van harte welkom vanaf 10.00 uur in het Inloophuis. Om half twaalf is er een korte viering. De voorganger is Marga Schipper en de muziek wordt verzorgd door Frank van de Beld.

Als u mee wilt doen met de maaltijd op 22 april kunt u zich a.s. vrijdag op komen geven in het Inloophuis.

Als dit niet mogelijk is dan kunt u bellen naar Wil Bettenhausen, **T (079) 361 33 65**.

Koffiemiddag 't Centrum

Wat fijn dat het weer mag. Om de week willen wij op woensdagmiddag een koffiemiddag organiseren in het Centrum. De aanvang is 14.30 uur, einde rond 16 uur. De eerstvolgende middagen staan gepland op **13 april** en **4 mei** (i.p.v. 27 april Koningsdag). U kunt worden opgehaald, neem daarvoor contact op met Marga Schipper, **M 06 47 59 42 69**; Janny de Zeeuw, **M 06 51 41 45 69** of Marijke Vis, **M 06 22 48 74 66** of **T (079) 361 54 64**. Wij verheugen ons erop u weer te zien en te spreken.

Kaarten maken

Maandag 11 april gaan we kaarten maken. Vanaf 10 uur staan de koffie en thee klaar in de consistoriekamer van de Pelgrimskerk. Iedereen hartelijk welkom.

Voor inlichtingen: Stieneke de Bruin, **T (079) 316 62 09** of Marijke Vis, **T (079) 361 54 64**

Regenboogmuziek

Op **woensdag 13 april** is er een gratis Passieconcert in de Stille Week. Om 20.15 uur in de Regenboog. Frans Liszt: Via Crucis wordt uitgevoerd door het Voorburgs Vocaal Ensemble o.l.v. Marijke van Klaveren. De indrukwekkende soberheid van Via Crucis leert ons een totaal nieuwe Liszt kennen. De inhoud is geweldig rijk! De ideeën, thema's, de harmonieën, de korte, maar aangrijpende solopassages en de mediterende koren: het maakt op de luisteraar een verpletterende indruk.

U dient te reserveren via **www.regenboogmuziek.nl**

Het concert is gratis, maar bij de uitgang wordt er voor de onkosten gecollecteerd (er is **geen** pinmogelijkheid).

De nieuwe 'Kerk in Zoetermeer' is er!

De nieuwe 'Kerk in Zoetermeer' is deze week verschenen, rondom het thema 'Vrouwen in het Paas-evangelie', en samen met alle informatie over de april-zondagen en doordeweekse activiteiten, Stille Week en Pasen. U leest over oorlog en hulpverlening in Oekraïne en over de opvang van vluchtelingen door kerken samen met de gemeente Zoetermeer.

In de lezersrubriek 'En u?' vindt u de nieuwe maandvraag. Mail uw reactie in 50 woorden naar **lezers@kerkinzoetermeer.nl** dat kan t/m 15 april aanstaande. Ontvangt u deze maandelijkse kerkkrant (nog) niet op de mat? Bel of mail naar de redactie, **T (079) 352 25 19**, **E info@kerkinzoetermeer.nl** **W www.kerkinzoetermeer.nl**

Redactie 'Kerk in Zoetermeer'



Tuinmeditatie

Op dinsdag 12 april is er een meditatie in de tuin van de Pelgrimskerk.

We komen eerst bij elkaar in de kerkzaal van de Pelgrimskerk. De bijeenkomst is van 13.30 tot 15.00 uur. Daarna is er thee en

ontmoeting. We vragen je om je op te geven bij één van ons, als je wilt komen.

Vorige keer hebben we afgesproken dat je een matje en dekentje of handdoek mee kunt nemen, als je wilt liggen tijdens de ontspanningsoefening. Het richtbedrag is 5 euro.

Dit is de laatste bijeenkomst van dit seizoen. En het is ook de laatste bijeenkomst van deze meditatiegroep. Wij hebben de meditaties met plezier vormgegeven vanaf januari 2017. Onder andere vanwege corona liep de belangstelling het afgelopen seizoen terug. We hopen met de tuinmeditatie een mooie afsluiting te hebben met elkaar.

Wil je verder nog iets weten, bel of mail dan één van ons: Marga Schipper, **T (079) 361 34 03**, **E marga.boven@ziggo.nl** of Joke den Hertog, **T (079) 331 58 55**, **E f2hjfdenhert@hetnet.nl**

Bloemengroet

De bloemen gaan als groet en bemoediging naar Wietske van der Wiel

Het tweede boekje gaat naar de familie Boelee-Stikkelorum

Adriaan en Cobi zijn 65 jaar getrouwd. Zij worden van harte gefeliciteerd.

De bloemen gaan naar het adres van Cobi. Er liggen twee kaarten in de hal om te feliciteren.

Eén daarvan gaat naar Adriaan die woont in Vivaldi Brechtzijde 45, Rozenhof 2E, 2725 NR.

Dank

Ziek zijn is een kunst en als die kunst dan beloond wordt met een berg aan kaarten om je kunst te ondersteunen dan doet je dat enorm goed. Daarom heel veel dank aan ieder die de moeite heeft genomen om mij en ook Paul en tevens onze kinderen, die fantastisch zijn, te ondersteunen met een groet.

Trudi Pettinga

Bericht van overlijden

Van haar vriendin mev. Thea Heemskerk hoorden wij dat ons gemeentelid mevrouw P.C. (Nel) Verhoog-Visser is overleden op 25 maart 2022, in de leeftijd van 83 jaar. Zij was sinds 1995 weduwe van de heer Joop Verhoog. Mevr. Verhoog was enige tijd geleden verhuisd van de Albrandswaard naar een verpleeghuis in Den Haag. Op de rouwkaart staat: 'Ga maar gerust, want ik zal met u meegaan'. Het afscheid heeft op 2 april plaatsgevonden in de aula van Crematorium Haagse Duinen te Den Haag. Wij wensen haar dochter Ellen, haar man en hun kinderen, en allen die haar zullen missen de troostende nabijheid van God en mensen.

Meeleven

Met mw. Trudi Pettinga in Vivaldi gaat het de goede kant op. Met wilskracht en veel oefening gaat ze steeds meer vooruit. Ze hoopt over niet al te lange tijd, met hulp en aanpassingen thuis, weer naar huis te mogen.

Na een ongelukkige val was mevrouw T. (Truus) Jol-Bal in het ziekenhuis terecht gekomen. Gelukkig is ze nu weer terug op haar eigen plek. Mevrouw Jol woont in de Floriadehof (Willemijngang 40, 2719 BR, 3^{de} etage) en het is heel fijn voor haar om een bemoedigend kaartje met inspirerende woorden over de Here God te ontvangen.

Verjaardagen

Mevr. M.H. Ferrier wordt op 11 april 95 jaar.

Mevr. M.X. Winailan-Anderson wordt op 13 april 95 jaar.

Dhr. C. Jongejan wordt op 13 april 81 jaar.

Mevr. M.C. Luitjes-van Kleef wordt op 14 april 86 jaar.

Mevr. I. van Eekelen-Kleinendorst wordt op 15 april 83 jaar.

Mevr. J. Zegwaard wordt op 16 april 83 jaar.

Allen van harte gefeliciteerd!

Opgave voor de dienst is niet meer nodig

Live of later de dienst meebeleven via

ons [YouTube kanaal](#) of
via kerkomroep (alleen geluid) ([De Regenboog](#))

Redactie Nieuwsbrief PWZZ

Kopij voor de Nieuwsbrief kunt u aanleveren via de link:
<https://pwzz.nl/nieuwsbrief/>

Voor de Nieuwsbrief van zondag 17 april 2022 kopij
uiterlijk woensdag 13 april voor 18.00 uur insturen.

Ontvangt u de Nieuwsbrief nog niet digitaal, stuur dan
een bericht naar nieuwsbrief@pwzz.nl

Orde van dienst zondag 10 april 2022

Kerk	De Regenboog
Liturgische kleur:	Paars
Voorganger:	Mw. J. van der Vis, Aarlanderveen
Ouderling:	Marianne Brouwers
Diaken:	Wout van Goeverden
Organist:	Gerard Baak
Lector:	Niels Maas
Kindernevendienst:	Marcia Uiterdijk
Koster:	Flip Verbrugge
Beamer:	Jan de Jonge
Live Stream:	Deborah de Korte

6^{de} zondag van de 40-dagentijd Palmпасen

VOORBEREIDING

Orgelspel

Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s)

Welkom en mededelingen door ouderling van dienst

We gaan – zo mogelijk – staan

Aanvangslied: 'Dans en zing: hosanna voor de koning'
Lied 555 couplet 1 en 2 (NLB)

Stilte

Drempelgebed

Bemoediging en groet

Vervolg aanvangslied:

'Alles wat over ons geschreven is'
Lied 556 couplet 1,3 en 5 (NLB)

Kyriëgebed

Zingen: 'Jezus, om uw lijden groot'
Lied 558 couplet 1, 2 en 3 (NLB)

DIENST VAN HET WOORD

Gebed om de heilige Geest

Project kindernevendienst

De kaars voor de kinderen wordt aangestoken

De kinderen gaan naar hun eigen dienst

1^{ste} Schriftlezing: Johannes 12 vers 12 - 19

Zingen: 'Dit is een dag van zingen'
Lied 552 couplet 1, 2 en 3 (NLB)

2^{de} Schriftlezing: Johannes 12 vers 20 - 26

Luisterlied via YouTube

De graankorrel <https://youtu.be/lOtZ0legoqs>

Verkondiging: 'Vasten en Vieren'

Meditatief orgelspel

Zingen: 'Er is een verlosser'
Lied 557 couplet 1, 2 en 3 (Hemelhoog)

DIENST VAN HET ANTWOORD

De kinderen komen terug

Projectlied - Een slinger van verhalen

Inzameling van de gaven

1^{ste} collecte: Diaconie
(Jaarproject Vluchtelingen Griekenland)

2^{de} collecte: Jong Protestant
(PaasChallenge inleven in het Paasverhaal)

We gedenken: Adri Heijman-Boekestein

Zingen: 'De Heer is mijn herder'
Psalm 23b couplet 1 en 5 (NLB)

Gebeden

Dankgebed, voorbeden, stil gebed
besloten met het Onze Vader ...

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.

Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven wie ons iets schuldig is.

En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het kwaad.

Want aan U behoort het koningschap,
de macht en de majesteit, in eeuwigheid.
Amen.

We gaan – zo mogelijk – staan

Slotlied: 'Welk een vriend is onze Jezus'
Lied 365 couplet 1, 2 en 3 (Hemelhoog)

Zegen afgesloten met het gezongen 'Amen'

Witte donderdag 14 april (19.30 uur)

Kerk De Regenboog
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: Mw. ds. Sandra Hermanus-Schröder
Organist: Frank van de Beld
Lector: Maries Verheijke
M.m.v. het Oase Kwartet (fluitensemble)

Thema: Jezus' afscheidswaarden, bron van kracht

Voor de dienst ingetogen orgelspel

Stilte

Binnenkomst voorganger en ambtsdrager(s)

Oase Kwartet: 'Frau Musica singt'
(Melchior Vulpius)

Welkom door ouderling van dienst

We gaan – zo mogelijk – staan

Bemoediging en groet

Gezongen drempelgebed:

'Mijn licht, mijn heil is Hij, mijn God en Here'
Psalm 27 couplet 6 en 7

We gaan zitten

Korte inleiding op Witte donderdag

Zingen: 'Uit angst en nood stijgt mijn gebed'
Lied 130a couplet 1 en 2 (NLB)

Voorspel door het Oase Kwartet, 'Aus tiefer Not'
Begeleiding couplet 1 (Orgel), couplet 2 (het Oase Kwartet)

Gebod van Witte donderdag

Schriftlezing: Exodus 12 vers 14 - 17

Zingen: 'Waar God de Heer zijn schreden zet'
Lied 723 couplet 1 en 2 (NLB)

Schriftlezing: Johannes 13 vers 1 - 6 en vers 12 - 20

Zingen: 'Voor ieder van ons een plaats aan de tafel'
Lied 388 couplet 1 (+ refr.) en 4 (+ refr.) (NLB)

Schriftlezing: Johannes 13 vers 21 - 30

Zingen: 'Het brood dat ons voor ogen staat'
Lied 389 couplet 1 en 4 (NLB)
melodie: Psalm 134

Korte verkondiging

Jezus' afscheidswaarden, bron van kracht

Meditatief orgelspel

Maaltijd van de Heer

Tafelgebed uit het Dienstboek voor deze avond

Zingen: 'Hij onthaalde ons aan tafel'
Lied 567 couplet 1 t/m 7 (NLB)
Begeleiding door het Oase Kwartet

Inzettingswoorden en nodiging

Gemeenschap van brood en wijn

met ingetogen orgelspel

Zingen: 'Jezus, om uw lijden groot'
Lied 558 couplet 1, 4 en 6; herhalen couplet 1 (NLB)
begeleid door het Oase Kwartet

Gebod na de maaltijd

Overgang naar Goede vrijdag

Schriftlezing: Johannes 17 vers 1 - 5 en vers 24 - 26

Zingen: 'Een mens te zijn op aarde'
Lied 538 couplet 1, 3 en 4 (NLB)
Begeleiding couplet 1 (Orgel), couplet 3 (Oase Kwartet),
couplet 4 (Orgel)

We gaan – zo mogelijk – staan

Het Avondmaalsstel wordt weggedragen

terwijl we luisteren naar:

'Met de boom des levens'
Lied 547 (NLB) gespeeld door het Oase Kwartet

'Kyrie eleison, wees met ons begaan,
doe ons weer verrijzen uit de dood vandaan'

In stilte verlaten we de kerk

Goede vrijdag 15 april (19.30 uur)

Kerk **De Regenboog**
Liturgische kleur: Paars
Voorgangers: Pastor Matthé Vermeulen en
Pastor Wil Bettenhaussen-Baak
Organist: Gerard Baak
M.m.v.: Andrea Baak (dwarsfluit)
Lectoren: Nico Andriessen en
Marga Schipper-Boven

Thema: "Het verdriet delen"

Onder het kruis

De voorgangers en lectoren komen binnen en gaan staan rond de meditatieve schikking van het kruis.

Kijk naar het kruis,
waaraan de redder van de wereld heeft gehangen.
Kijk naar het kruis,
teken van Gods trouw,
teken van Gods liefde voor de wereld.

Stilte

We gaan – zo mogelijk – staan

We lezen en zingen een gedeelte uit Psalm 22

Zingen: 'Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij'
Psalm 22 couplet 1

Schriftlezing: Psalm 22 vers 7 - 9

Zingen: 'Mijn God, mijn God, waarom verlaat Gij mij'
Psalm 22 couplet 8

We gaan zitten

Evangelielezingen

afgewisseld met zingen en muziek

Schriftlezing: Johannes 18 vers 1 - 12

Zingen: 'Christus heeft voor ons geleden'
Lied 651 couplet 1, 2 en 3 (NLB)

Schriftlezing: Johannes 18 vers 13 - 27

Meditatieve muziek

van pianomuziek en dwarsfluit

Schriftlezing: Johannes 18 vers 28 - Johannes 19 vers 3

Zingen: 'Jezus, om uw lijden groot'
Lied 558 couplet 1, 6 en 8 (NLB)

Schriftlezing: Johannes 19 vers 4 - 16a

Zingen: 'O hoofd vol bloed en wonden'
Lied 576a couplet 1, 2 en 3 (NLB)

Schriftlezing: Johannes 19 vers 16b - 27

Zingen: 'Blijf met uw genade bij ons'
Lied 27 (Taizé)

Schriftlezing: Johannes 19 vers 28 - 30

We gaan – zo mogelijk – staan

De Paaskaars wordt gedooft

Stilte

Zingen: 'Nu valt de nacht'
Lied 590 couplet 1, 2, 3 en 4 (NLB)

We gaan zitten

Gebeden

Dankgebed - voorbeden - Luthers avondgebed

Meditatieve muziek

van pianomuziek en dwarsfluit

Overgang naar de Stille zaterdag

Schriftlezing: Johannes 19 vers 38 - 42

Zingen: 'Dans nos obscurités'
Lied 598 (NLB) (Nederlands)

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.

Golgotha

Er is nu de gelegenheid om uw dankbaarheid en geraakt zijn neer te leggen bij de schikking van het kruis.

Dat kunt u doen door naar voren te komen, het hoofd te buigen of te knielen, door het aansteken van een lichtje of het neerleggen van bloemen.

U kunt in stilte de kerk verlaten

U kunt ook nog enige tijd in meditatieve stilte in de kerk blijven zitten

We dragen de paaskaars de kerk uit

Paaswake 16 april (19.30 uur)

Kerk **De Regenboog**
Liturgische kleur: Wit
Voorganger: Pastor Wil Bettenhaussen-Baak
Organist: Dries Piening
Lector: Tineke van Goeverden

We beginnen de dienst in stilte

Uit het duister

Voor de dienst is het nog stil in de kerk.
Het orgel zwijgt. De kerk is spaarzaam verlicht.
Nog is het Stille Zaterdag. Onze Heer Jezus Christus is
nog in het rijk van de dood. Het is nog duister.
Vanuit dat duister zingen wij ons verlangen uit:

(v.) Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft.

We gaan – zo mogelijk – staan

Zingen: 'Dans nos obscurités'
Lied 598 (NLB) (Nederlands)

Als alles duister is,
ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft,
vuur dat nooit meer dooft. (1x)

Lofzegging aan het Licht

Intocht van het Paaslicht

Zingen: 'Licht van Christus'
Lied 593 (NLB)
(drie maal zingen, steeds een toon hoger)

Ondertussen verspreid het licht zich onder de gemeente

Paaskaars wordt geplaatst

We gaan zitten

Gebed van het Licht

Zingen: 'Licht, ontloken aan het donker'
Lied 600 couplet 1 t/m 5 (NLB)

Beurtspraak

Zingen: 'Laudate omnes gentes'
Lied 117d (NLB)

Op weg naar Pasen

Wij zien het lichtende spoor van God door de lezingen
van vanavond heen.
Door de Thora, de profeten en het evangelie.
En wij mogen onze doop te binnen brengen die wij
meestal als baby hebben ontvangen.
Onze naam die klonk voor Gods aangezicht.

Lezingen

afgewisseld met muziek, zang en gebed

Schriftlezing: Genesis 1 vers 1 - 5
(De schepping van hemel en aarde)

Gebed

Zingen: 'Heel de schepping, prijs de Heer'
Lied 154b couplet 1, 2 en 4 (NLB)

Schriftlezing: Exodus 13 vers 17 - 22
(De uittocht)

Zingen: 'Hij die gesproken heeft een woord dat gaat'
Lied 362 couplet 1 en 3 (NLB)

Schriftlezing: Exodus 14 vers 15 - 22
(De doortocht)

Gebed

Zingen: 'Loof de Heer, want Hij is goed'
Psalm 136 couplet 1, 6, 7 en 8 (NLB)

Schriftlezing: Jesaja 35 vers 1 – 10
(Bevrijding en terugkeer)

Zingen: 'De steppe zal bloeien'
Lied 608 couplet 1 (NLB)

Schriftlezing: Ezechiël 36 vers 25 - 28
(Een nieuw hart en een nieuwe geest)

Doopgedachtenis en geloofsbelijdenis

Zingen: 'In U zijn wij begrepen'
Lied 351 couplet 1, 2 en 3 (NLB)

Schriftlezing: Romeinen 6 vers 3 - 5

Het water wordt in het doopvont gegoten

Zingen en spreken: 'Prijs de Heer, mijn ziel'
Lied 103e (NLB)

Hernieuwing van doopgeloofte en geloofsbelijdenis

We gaan – zo mogelijk – staan

Doopgeloofte

Zingen: De Apostolische geloofsbelijdenis

We gaan zitten

Dankzegging

Na de woorden: zo bidden wij zingend: zingen we
'Kom, Heer, en wacht niet langer'
Lied 368a (NLB)

Zingen: 'God zal je hoeden'
Lied 426 (NLB)

We ontsteken opnieuw onze kaarsen

Lezing van het paasevangelie: Lucas 24 vers 1 - 8

Wegzending

Zegen

Zingen: 'Christus is waarlijk verrezen'
Lied 32 (Taizé) (canon)

*Met het licht van onze brandende kaarsen
gaan wij de kerk uit*

**"Houdt de vlam van het geloof brandende:
Christus is opgestaan!"**